



Voor een synodale Kerk
communio | participatio | missio

H. Gerlachus	2
H. Margarita	4
H. Lambertus	6
H. Franciscus van Assisi	8
H. Brigida	9
H. Barbara	12
H. Gertrudis	13
ZijAktief	15

Naam parochie: H. Gerlachus (Banholt)

Aantal respondenten en leeftijdsopbouw:

27 personen hebben deel 1 van de vragenlijst ingevuld

10 personen hebben ook deel 2 ingevuld

0-25 jaar: 0

26-50 jaar: 5

51-75 jaar: 16

76-100 jaar: 6

Wat ons vreugde schenkt

In de kerk vinden we rust en troost. Het interieur van onze kerk is prachtig. De kerk staat voor de gemeenschap en is het middelpunt van het dorp. In goede en slechte tijden is het een thuis. De kerk staat voor wat je vrijwillig wil doorgeven aan de kinderen. Dat tradities en gebruiken in ere worden gehouden zoals kleppen op goede vrijdag. De werkgroepen doen goed werk: waardeer hen ook. De woord- en communiediensten, de rust in de kerk schenken vreugde. De missen en tradities samen vieren en dienstbaar aan de gemeenschap te zijn, dat is samen kerk zijn. De vieringen in de kerk zijn een oplader voor het geestelijk leven. In de kerk kan ik mijzelf een spiegel voorhouden van wat beter had gekund. Na de vieringen ontmoet je altijd mensen en maak je een praatje. Gezinsmissen zijn voornaam, blij kinderen erbij betrekken. Er is aandacht voor de vrijwilligers, daarom zijn er ook zo veel vrijwilligers. Een hechtere band tussen de leden van de kerkgemeenschap kan ontstaan door belangstelling te tonen. De kerk is goed zoals ze is en hoeft niet met alles met de tijd mee te gaan. Tijdens het luisteren naar een preek van onze voorgangers kun je een speld horen vallen. De geestelijken leggen op een heldere manier de lezingen en het evangelie uit. De woorden die gezegd worden triggeren mij. Luchtige preken die niet te lang duren en waarvan de inhoud gekoppeld is aan de realiteit zijn het beste. Respect voor de mensen die woco's verzorgen op een voortreffelijke manier en voor alle vrijwilligers in de verschillende werkgroepen. Er is een brede informatievoorziening: parochieblad, website, huis aan huis bladen.

Wat ons zorgen baart

We zijn op weg maar we zouden meer samen op weg kunnen gaan, door alle mensen welkom te heten en niemand buiten te sluiten. Er is te weinig aandacht voor de jongere generaties. De boodschap moet in een "beter jasje" gestoken worden voor de jeugd. Wekelijks naar de kerk gaan past volgens jongeren niet meer in de huidige maatschappij. Benader de aanwezigheid van jongeren positief en niet negatief. Er mag meer toenadering komen tot de "nieuwe generaties." De afstand tussen de generaties die kerken en de jongeren is te groot. Jongere generaties kunnen de heilige mis moeilijk volgen, boekje met tekst en uitleg zou oplossing zijn. Sommige lezingen in de heilige mis zijn moeilijk te begrijpen, zorg voor begrijpelijke teksten. De preek moet geen herhaling zijn van het evangelie waar bijna niemand naar luistert. De parochie moet door meer mensen gedragen en bestuurd worden. Er mogen vaker evaluaties plaatsvinden. Er is te veel in korte tijd overhoop gehaald. Veranderen kan, maar in overleg. Begrip en vertrouwen moet groeien. De strenge en principiële houding loslaten. Het aantal actieve parochianen daalt en raakt op leeftijd. Mensen van buitenlandse afkomst en van een

ander geloof worden over het hoofd gezien. Hoe kunnen we met “open ogen” iemand zien zonder vooroordelen? Hoe kan ik deze wereld goed doorgeven aan volgende generaties? Het is een soort gewoonte in een dorp om iedereen die anders is, negatief te beoordelen. De kerk moet zich op gelijke hoogte stellen van de parochianen. Zo lang we in de kerk “stechelen” over een paar woorden van het Onze Vader, hebben ze nog veel te leren. Het Onze Vader had niet aangepast hoeven te worden. Een vrijwilligersavond en een uitstapje voor de misdienaars zou fijn zijn.

Wat we hopen voor de toekomst

Dat tradities worden aangepast aan 2022. Een bord in de kerk dat de liederen aangeeft die gezongen worden en de volkszang stimuleren. Koren zingen mooi, zorg ook voor aandacht voor moderner repertoire. Momenten van stilte in de H. Mis. Jezus' Boodschap vertalen voor jongere generaties. Dat de Broonk zal eindigen in de kerk en niet bij de grot. Dat we oog blijven hebben voor de anderen, ook de andersgelovigen. Alle generaties moeten geholpen worden om te leren bidden. In een gezinsmis kunnen jong en oud samen bidden en thuis gezellig samenzijn na afloop. Er kan meer samen gebeden worden ook buiten de heilige mis. Jonge mensen helpen bij de opvoeding. Een kinderclub en kinderwoorddienst. Meer geloofsverdieping. De mis op zondag om 10 uur. Kinderkoor weer oppakken. Niet prekend spreken maar preken op een normale spreektoon. Vraag bij elke situatie af: “What would Jesus do?”. De vieringen moeten moderner gemaakt worden voor de mensen die niets met het geloof hebben. Afschaffing van het celibaat om zo nieuwere/jongere pastoors aan te trekken. Ieder dorp zijn eigen geestelijke. Geestelijken moeten ook een gezin kunnen stichten. De geestelijke moet ook een vrouw kunnen zijn. Zorg voor meer openheid en aanpassingsvermogen zodat ieders eigenheid ruimte krijgt. De kerk moet bij de tijd blijven, het “nu” is voornaam en niet hoe het vroeger was. Het ongenoegen dat bij veel mensen heerst over het geloof, vanwege bijvoorbeeld het misbruik zou weggenomen moeten worden. Laten we God om een oplossing vragen. Minder vergaderen en meer biddend samen zijn. Meer samenwerking met de leken binnen de federatie en meer belangstelling voor de parochianen. Dat er meer blijheid, vrijheid en saamhorigheid komt in de parochie. Dat we koormuziek hebben in plaats van cd-muziek.

Naam parochie: H. Margarita (Margraten)

Aantal respondenten en leeftijdsopbouw

43 personen hebben deel 1 van de vragenlijst ingevuld en 1 persoon heeft ook deel 2 ingevuld.
De leeftijdsopbouw is:

0-25 jaar: 7 26-50 jaar: 3 51-75 jaar: 26 76-100 jaar: 7

Wat ons vreugde schenkt

Een groot deel van de respondenten bezoekt de kerk regelmatig en voelt zich bij de parochie betrokken. Velen halen uit het geloof de motivatie om actief te zijn in de samenleving. De kerk is het middelpunt van de gemeenschap, die op belangrijke momenten in het leven van de mensen een rol speelt. Ook buiten de kerkelijke activiteiten ontmoeten parochianen elkaar regelmatig bij het gemeenschapsleven in het dorp. De aandacht voor de eenzamen, zieken en hoogbejaarden kan beter. Dat we in coronatijd veel diensten via livestream konden meevieren werd als heel positief ervaren.

Wat ons zorgen baart

In de leeftijdsgroep tot 50 jaar zijn er weinig regelmatige kerkgangers. Jongeren en kinderen zijn nauwelijks vertegenwoordigd. Veel kinderen doen hun Eerste Communie en worden gevormd, maar helaas zien we deze groep nauwelijks terug in de kerk. Er zijn wel regelmatig gezinsvieringen, maar die worden vrijwel alleen bezocht door de uitvoerende groep. Deze wordt steeds kleiner. De gezinsmisgroep is enthousiast en bereidt eigentijdse vieringen voor, maar slaagt er helaas niet in ouders te bewegen om met hun kind deze vieringen te bezoeken.

Wat we hopen voor de toekomst

Dat oude tradities behouden blijven. Dat de kerk ook meer buiten de missen geopend is voor het branden van een kaarsje en stil gebed.

Dat de kerk een plek wordt waar mensen zich van harte welkom voelen en aangemoedigd worden actief deel te nemen.

Dat er ook na een viering ruimte wordt geschapen om samen te zijn.

Eventueel onder het genot van een kopje koffie, om mensen een luisterend oor te bieden en zo met elkaar lief en leed te delen.

De vele vrijwilligers in onze parochie proberen te behouden. Zorgen voor aanwas.

Werkgroepen bijvoorbeeld doopsel, avondwake, verdieping Eerste Communie zijn door hun positieve, laagdrempelige, verbindende uitstraling niet meer weg te denken uit onze parochie.

Daarnaast zijn er nog vele andere werkgroepen waarin mensen een stuk betrokkenheid bij de parochie laten zien.

De parochie als gemeenschap leeft!

Meerdere respondenten opperen als oplossing voor het priestertekort

- afschaffing van het celibaat
- vrouwen mogen priester worden.

Naam parochie: H. Lambertus (Mheer)

Aantal respondenten en leeftijdsopbouw:

15 personen hebben deel 1 van de vragenlijst ingevuld

3 personen hebben ook deel 2 van de vragenlijst ingevuld

0-25 jaar: 0

26-50 jaar: 7

51-75 jaar: 6

76-100 jaar: 2

Wat ons vreugde schenkt

Alle 50+ respondenten kerken regelmatig. Het katholieke geloof motiveert alle respondenten om actief te zijn in de samenleving. Het kerkgebouw is een plek om God te ontmoeten en lief en leed te delen. Het is ook de plek van waaruit verenigingen (koor, harmonie, schutterij) actief zijn. De mensen ervaren vreugde in de kerk. Het als gemeenschap de H. Mis vieren en samen bidden en zingen geeft vreugde. De kerk is niet alleen het middelpunt van Mheer maar ook het huis van God waar mensen rust vinden. De voorgangers zetten in hun preek de mensen aan tot nadenken. Vrijwilligers krijgen waardering door een schouderklopje, aandacht en een kleine attentie. Het is fijn dat de kerk in de zomermaanden dagelijks geopend is voor het branden van een kaars. Stilaan groeit het besef dat we een vitale parochie alleen samen kunnen zijn. De priester kan dat onmogelijk in hun eentje.

Wat ons zorgen baart

Geen van de 50- respondenten kerkt regelmatig. Vanwege velerlei oorzaken is de kerk niet "Samen op weg". Slechts een klein deel van Mheer weet de weg naar de kerk te vinden. Ook onder de vrijwilligers is de band niet altijd hecht. Het aantal kerkgangers en vrijwilligers is trouw, maar op leeftijd. Het zou goed zijn als er versterking komt zodat er taken kunnen worden overgedragen. Het aanbod van de parochie is goed, maar er moeten meer mensen actief bij betrokken worden. De parochie-berichten in de Klabatter kunnen meer inspelen op de actualiteit. De gemeenschapszin wordt bij een begrafenis of processie nog wel ervaren, maar meteen na afloop is het voorbij. Er is geen verdiepingsaanbod.

Wat we hopen voor de toekomst

Dat er gebedsgroepen ontstaan in het dorp (oikos-evangelisatie) waar mensen in gebed lief en leed kunnen delen en hun dankbaarheid kunnen uitspreken. Dat er nog meer aandacht komt voor zieken, hoogbejaarden, eenzamen en mensen die het moeilijk hebben. Meer aandacht voor de ziekencommunie. Dat er een gebedsboekje komt in de kerk zodat mensen kunnen meebidden en korte uitleg krijgen over de heilige mis. Liturgie is meer dan de heilige mis; beter laagdrempelige vieringen dan alléén de heilige mis. Dat de gelovigen meer betrokken worden bij de vieringen; zoals gezinsvieringen. Meer samenzang en creativiteit bij het gebed. Wellicht minder frequent vieringen, maar de vieringen die er zijn, kunnen meer gedragen worden door vrijwilligers en kerkgangers. Dat de preken aansluiten bij de actualiteit. Dat er nieuwe vrijwilligers komen en dat het kerkbestuur kan verjongen. Dat we samen als gemeenschap elkaar steunen en helpen. De kerk moet meer deelnemen aan het maatschappelijk leven en

meer naar buiten treden. Een vitale gemeenschap vraagt hulp en inzet van alle mensen, want een vitale parochie ben je samen. Als het alleen van de priesters moet komen, dan gaat het ook niet lukken. De goede mensen hebben ook maar vierentwintig uur in een etmaal en kunnen niet overal zijn. Priesters zouden moeten kunnen huwen, en het celibaat opheffen. Dat de jongere generaties ook een stem krijgen en dat er meer samenwerking met hen komt. De diensten zouden vermeld kunnen worden in het streekblaadje, nu is het een slapende parochie. De communie van de kinderen hoeft niet zo stijf en streng te zijn. Het zou de kerk sieren als ze het 3e geheim van Fatima eindelijk zouden openbaren. De kerk moet a-politiek zijn. De pastoor moet behouden blijven. Dat de kerk aan Gerardus gewijd zal worden.

Naam parochie: St. Franciscus van Assisi (Reijmerstok)

Aantal respondenten en leeftijdsopbouw:

9 mensen hebben deel 1 ingevuld en 4 mensen deel 2.

De leeftijdsopbouw:

0-25 jaar: 0 26 -50 jaar: 1 51 -75 jaar: 5 76 -100 jaar: 3

Wat ons vreugde schenkt

Alle deelnemers gaan minstens eenmaal per maand naar de kerk. Allen zijn het er over eens dat de kerk het middelpunt van de gemeenschap vormt. De plek om de mis te vieren op belangrijke momenten van het leven en tot rust te komen. Tevens is het voor velen een ontmoetingsplek waar ook sociale contacten een belangrijke rol spelen. Vreugde schenken de muziek, de vrijwilligers, de werkgroepen, de avonddienst bij overlijden door de avondwakegroep en de allerzielenviering door de avondwakegroep.

Wat ons zorgen baart

Uiteraard is het ontbreken van de jongeren in de kerk een aandachtspunt. De kerk dient met de tijd mee te gaan en het gebruik van teksten uit het oude testament achterwege te laten. De kerk dient fouten uit het verleden te erkennen en af te wijzen en minder verboden en regels na te leven.

Door corona zijn gelovigen gebruik gaan maken van andere vormen om de mis te volgen en blijkbaar is dit een goede rede om dit te blijven doen.

Wat we hopen voor de toekomst

Met de jongeren samen komen hun inspireren (bijvoorbeeld jongerenmis), samen iets ondernemen hun laten voelen, dat de kerk uitzielt naar hun komst.

Pastoor en kapelaan ondersteunen bij praktische taken, maar ook bij pastorale taken (diaconie).

Het inrichten van een laagdrempelige ontmoetingsplek afgestemd op de mogelijkheden van een ieder. Noem het een vorm van 'vorming en toerusting' -klein, toegankelijk, simpel.

Het realiseren van ruimte en investeren in wekelijkse ontmoetingen na de mis.

Naam parochie: St Brigida (Noorbeek)

Respons:

De vragenlijsten zijn in Noorbeek en bijhorende gehuchten huis-aan-huis (482) aangeboden alsook beschikbaar gesteld via de website(s). Voorzitters/secretarissen van verenigingen zijn gevraagd een reminder te verstrekken via hun eigen communicatiekanalen.

60 personen hebben deel 1 van de vragenlijst ingevuld (respons van 12%) en 15 personen hebben ook (het verdiepende) deel 2 ingevuld.

Leeftijd	<= 25	26-50	51-75	>= 76	onbekend	Totaal
Deel 1	2	9	23	22	4	60
	3%	15%	38%	37%	7%	100%
Deel 2	0	2	7	5	1	15
	0%	13%	47%	33%	7%	100%

Alle respondenten hebben het sacrament van de doop, de communie en het vormsel ontvangen. 82% is ook gehuwd (geweest). Circa 60% van de respondenten gaat regelmatig (minstens 1 keer per maand) naar de kerk.

Wat ons vreugde schenkt

Meer dan de helft gaat regelmatig naar de kerk en voelt zich bij de parochie betrokken. 75% vindt in/bij de kerk motivatie om actief te zijn in de samenleving en 77% beleeft vreugde. De kerk speelt voor 80% een rol bij belangrijke momenten in het leven (doop, communie, vormsel, huwelijk, afscheid, rituelen/tradities), is voor velen dé plek om samen de heilige Mis te vieren (70%) én vormt een plek waar men tot rust komt (50%). Daarnaast worden "het ontmoeten" van anderen (45%) alsook dé kerk als middelpunt van de gemeenschap (45%) duidelijk ervaren. Men gaat voornamelijk naar de kerk om te luisteren naar het woord van Jezus (62%), mensen te ontmoeten (45%) of omdat men er (tevens) een taak heeft (40%).

Driekwart is actief betrokken, met name via werkgroepen en/of andere taken. Men wil graag bijdragen aan de samenleving en waar nodig een helpende hand bieden.

Het feit dat we oog hebben voor elkaar en een liefdevolle gemeenschap vormen raakt parochianen het meest (70%). Slechts een kleine groep (12%) geeft aan niet over het geloof te spreken, de anderen wel (30%) of soms (57%).

De inbreng van het koor (o.a. gregoriaans), gezinsmissen alsook de openingstijden van de kerk worden zeer gewaardeerd. Voor circa de helft van de respondenten is de kerk een plek waar ze met problemen terecht kunnen.

Ook tijdens buiten kerkelijke activiteiten ontmoeten parochianen zich regelmatig bij het gemeenschapsleven in het dorp (rijk verenigingsleven).

Wat ons zorgen baart

Mede door het omvangrijker worden van het aantal parochies (7) onder de hoede van één pastoor en één kapelaan doet zich een aantal veranderingen voor. De behoefte aan cq. het beroep op een aantal werkgroepen (b)lijkt hierdoor te verminderen. Met name (sinds jaren) betrokken enthousiaste vrijwilligers hebben hier moeite mee. Het is zonde om geen gebruik te (blijven) maken van jarenlange opgebouwde kennis, ervaringen en creativiteit. Vertrouwen schenken en voortbouwen op de aanwezige expertise vergroot draagvlak en behoudt betrokkenheid. Er wordt gewezen op het feit dat misschien vrijwilligers kunnen gaan afhaken (en niet meer terug komen). Men vindt dat zelfs met 2 personen 7 parochies al zeer omvangrijk is. Het gros van de huidige vrijwilligers is 50+. Hier is aanwas en verjonging noodzakelijk.

Er is behoefte aan begrijpelijke op de huidige tijd/maatschappij gerichte teksten/vertalingen (lezingen/preek) voor alle leeftijden. Indien men zaken niet kan plaatsen en/of volgen haakt men af. In dit kader is een boekje met tekst (gebeden en liederen) wenselijk.

Jongeren worden steeds minder actief bij/in de parochie (behalve bij tradities). Het huidige reilen/zeilen van de kerk/parochie (b)lijkt niet (meer) bij hen te passen. Men acht het raadzaam om het aantrekkelijk(-er) te maken en hier gericht acties op te ondernemen. Aansprekendere (hedendaagse) teksten, jongeren missen (met eigen inbreng) en/of andere muziek bieden (mogelijk) aanknopingspunten hiervoor. Wellicht ook kijken hoe andere geloven (waar jongeren wel actief zijn/blijven) dit aanpakken.

Er (b)lijkt tevens ook behoefte (niet alleen bij jongeren) aan meer interactie. Niet alleen zenden (eenrichting) maar het gesprek aangaan. Ook hier zouden acties op ondernomen kunnen worden (o.a. social media, excursies, lezingen, boeken, activiteit, concert). De boodschap is (wellicht) niet het probleem maar de "vorm", m.a.w. de boodschap in een "ander/moderner jasje" steken.

Tevens vraagt men om (meer) aandacht voor actuele maatschappelijke vraagstukken/zorgen, persoonlijke verhalen en nieuwe inwoners.

Meer en (nog) actiever communiceren. Niet alleen via het Contactblad en de website(s) ook via andere schriftelijke kanalen.

In het algemeen zou mede in het kader van het afnemend aantal priesters het celibaat afgeschaft mogen worden.

Wat we hopen voor de toekomst

Een fijne bloeiende levendige gemeenschap/parochie met oog en oor voor elkaar (steun en troost). Samen vieren en beleven en dit door (kunnen) geven aan volgende generaties. Dat onze gemeenschap uitnodigender wordt, zodat met name jongeren zowel de kerk/missen vaker bezoeken als ook actief gaan participeren.

Een kerk, waarin leiding én parochianen luisteren naar elkaar, elkaar inspireren/enthousiasmeren en waar vrijwilligers het vertrouwen krijgen om hun taken uit te (blijven) voeren en zich gewaardeerd voelen.

Dat de sacramenten, de wekelijkse missen, gezinsvieringen, het koor, gregoriaanse zang en tradities (Den halen, Brigidaviering, Broonk etc.) behouden blijven en dat de kerk ook buiten de missen geopend blijft voor een kaarsje en gebed.

Dat er begrijpelijke op de huidige tijd/maatschappij gerichte teksten/vertalingen (lezingen/preek) voor alle leeftijden gehanteerd worden en er een boekje beschikbaar komt zodat de mensen kunnen meebidden en lezen wat ze moeten antwoorden.

Dat de kerk behalve voor de heilige Mis en rustpunt ook als ontmoetingsplek met (tevens) ruimte voor gesprek/interactie/verbinden kan dienen. Dit kan de gewenste hechtere band opleveren. Interactie/gesprek/verbinden wellicht (ook) realiseren/verstevigen door (regelmatige) (thema-) bijeenkomsten en of andersoortige activiteiten.

Naam parochie: H. Barbara (Scheulder)

Aantal respondenten en leeftijdsopbouw

Drie mensen hebben deel 1 ingevuld en één persoon ook deel 2. Alle respondenten hebben de sacramenten doopsel, communie en vormsel ontvangen. Slechts één is ook kerkelijk gehuwd. Niemand is actief in het parochieleven.

0-25 jaar: 0 26-50 jaar: 2 51-75 jaar: 1 76-100 jaar: 0

Wat ons vreugde schenkt

De kerk wordt bezocht op belangrijke momenten van het leven. Mooie herinneringen aan het jeugdkoor. Dagelijks ervaart men contact met de mensen in het dorp. De heilige mis is goed te volgen.

Wat ons zorgen baart

Het is moeilijk mensen te betrekken bij het parochie-leven. Veel preken gaan over goede doelen waar je ook in de media mee wordt overladen. Heb ook oog voor de nood en het leed dicht bij huis.

Wat we hopen voor de toekomst

Dat de jeugd meer betrokken zal worden, als is dat moeilijk als de ouders weinig binding met de kerk hebben. Dat de band tussen de parochianen kenmerken bezit als: vriendelijk, vrolijk en opbouwend en luchtig. Dat we naar elkaar luisteren en elkaars mening respecteren, ook al staat deze recht tegenover de jouwe.

Naam parochie: St. Gertrudis (St. Geertruid)

Gegevens respondenten

1 persoon heeft deel 1 van de vragenlijst ingevuld en 5 personen hebben ook deel 2 ingevuld. De leeftijdsopbouw is: 5 in de categorie 51-75 jaar en 1 in de categorie 76-100 jaar.

Ze geven allen aan regelmatige kerkgangers te zijn en dat het geloof hen motiveert tot actieve deelneming

aan de samenleving. Ze ervaren allemaal vreugde in de kerk maar niet altijd.

De kerk is voor hen het middelpunt van de gemeenschap, een plek om te mis te vieren en om op belangrijke

momenten op te zoeken, een plek waar je tot rust en anderen ontmoet. Als ze naar de kerk gaan doen ze dat

om te luisteren naar het woord van Jezus, omdat ze er een taak hebben en om mensen te ontmoeten.

Ze zijn allemaal actief in de kerk: in een koor, als lector, in een werkgroep of anderszins. Ze praten soms met

vrienden of familie over geloof.

Ze willen meer variatie in de vieringen en vieringen met meer emotie en beweging. De kerkgangers zouden

vooraan in de kerk moeten aansluiten om zodoende meer gemeenschap uit te drukken.

Wat ons vreugde schenkt

Samen iets opbouwen, elkaar herkennen in samen bidden en zingen, troost vinden bij elkaar, iets voor elkaar overhebben, vreugde vinden in de kerk betekent veel, zeker in deze harde maatschappij, bijeenkomen met mensen die veelal hetzelfde denken, een houvast en inspiratie in het leven, samen zijn met andere mensen, dat er een plaats is om na te denken, het voortbestaan van de eigen parochie(kerk), de kerk speelt een grote rol, voor sommigen een heel grote rol, waaruit je kracht kunt halen, zonder het geloof je verloren voelen in goede en slechte tijden, het draagt een steentje bij tijdens vieringen en grote gebeurtenissen en feesten, extra thema-gezinsvieringen, woord- en communiediensten en gebedsdiensten, meer modernere muziek, meer beweging in de kerk, de waardering voor de vrijwilligers. Dit alles kan ons vreugde brengen. De gebruikte taal tijdens de mis en de regelmaat van het kerkbezoek. Het bezoek van iemand van de kerk bij sociale activiteiten (hoeskamer, jaarvergaderingen verenigingen, ouderavonden van communicanten). Het erkennen en waarderen van de inzet van de vrijwilligers bij de kerkelijke activiteiten.

Wat ons zorgen baart

De band tussen diverse groepen minder wordt en dat mensen uitgesloten worden. De aansluiting met jongeren en kinderen dreigen we te verliezen. Het onderkennen van hulpvragen en er op ingaan neemt af.

Het baart zorgen dat mensen steeds meer afstandelijk zijn, je wordt niet meer zo gemakkelijk opgenomen in een al gevormde groep, dat maakt het moeilijk om contacten te leggen. Er zou meer begrip moeten zijn voor ouderen en eenzamen, de school zou meer betrokken kunnen zijn/ worden bij het geloof.

Wat we hopen voor de toekomst

Dat de kerkgebouwen open en toegankelijk blijven. Dat de vieringen met eerbied actiever (meezingen, knielen, opstaan) gehouden blijven worden. Dat de tradities (processies en grote feesten als kerstmis en pasen) in de kerk gevierd blijven worden. Dat de gelovigen elkaar blijven bemoedigen en niet meegaan in negativiteit en samen meer een gemeenschap vormen van mensen die elkaar open tegemoet treden. Dat de kerk de gelovigen meer betreft bij haar activiteiten en goed blijft omgaan met haar vrijwilligers. Bevorderen van spontane en georganiseerde contacten. Stapsgewijze ingezette veranderingen doorzetten. Dat de geloofsopvoeding weer ter hand genomen wordt en dat kinderen en jongeren worden opgezocht en uitnodigend benaderd. Blijven uitnodigen om mee te komen doen als vrijwilliger.

ZijActief

Deze vragenlijst werd tijdens voorjaarskringvergaderingen van ZijActief Limburg voorgelegd aan vrouwen uit vijf kringen. Aanwezige afdelings-bestuursleden hebben de lijsten ingevuld; sommige vragen werden niet beantwoord.

Vragenlijst "Samen op weg" deel 1

De gemiddelde leeftijd is 66 jaar.

Woonplaats binnen de hele provincie Limburg.

1) Welke van de volgende sacramenten hebt u / heb jij ontvangen?

doopsel communie vormsel huwelijk

Alle ondervraagden hadden ALLE sacramenten ontvangen.

2) Wat is uw/jouw betrokkenheid bij de rooms-katholieke kerk?

Regelmatige kerkganger (minstens éénmaal per maand) 19

Incidentele kerkganger (enkele keren per jaar) 20

Geen betrokkenheid meer 10

3) Motiveert het katholieke geloof u/jou om actief te zijn in de samenleving?

JA 8 NEE 21

4) De kerk is voor mij... (meerdere antwoorden mogelijk)

Het middelpunt van onze gemeenschap 3 Een gebouw 10

Een plek om samen de heilige Mis te vieren. 25 Saai 2

Een plek die ik op belangrijke momenten in mij leven opzoek: doopsel, eerste communie, huwelijk, afscheid nemen van een overledene. 25

Een plek waar ik anderen ontmoet 1 Een plek waar ik tot rust kom 12

Een plek waar ik mijn verhaal kwijt kan. 0

5) Als ik naar de kerk ga, ga ik... (meerdere antwoorden mogelijk)

Om te luisteren naar het woord van Jezus 11 Ik ga niet 12

Omdat mijn vereniging er is 8 Om mensen te ontmoeten 2

Omdat familie of vrienden dat graag willen 7 Omdat ik er een taak heb 6

6) Ervaart u vreugde in de kerk?

- JA 10 NEE 12 Ik ga niet 9 Soms 3

7) Bent u/ ben je op één of andere manier actief in de kerk?

- Ja, in een koor 2 Ja, ik heb een andere taak 4
 Ja, als misdienaar/acoliet/lector 3 Nee, maar dat zou ik wel willen 0
 Ja, in een werkgroep 6 Nee 23

8) Bent u/ ben je tijdens een viering in de kerk wel eens geraakt door:

- Het Woord van God 7
 Eucharistie: Jezus die zichzelf geeft aan jou 1
 De liefdevolle gemeenschap van mensen. We hebben oog voor elkaar. 11
 Ik ben tijdens een viering nog nooit geraakt. 10

Opmerkingen: 'niet meer' of 'wel door muziek/verdriet' of 'een diaken brengt de boodschap vaak beter over dan Pastoor.' Of 'de bezinning en de woorden van de priester'

9) Praat u/je met vrienden of familie over geloof?

- JA 7 NEE 8 Soms (ligt er aan met wie) 15

10) Wat zou er kunnen veranderen in de kerk?

- afstandelijkheid
- Meegaan in de tijd waarin we leven / ze hadden met de tijd mee moeten gaan
- Vrouwen meer betrekken
- Afschaffing celibaat
- Actuele zaken aanhalen
- Moderniseren en toegankelijker maken
- Geestelijken minder macht c.q. zeggenschap
- Een grotere rol voor de vrouw
- Gelijkwaardigheid voor vrouwen
- Meer vrouwen
- de missen en vieringen
- toegankelijker maken voor de jeugd
- meer eigen inbreng
- iets wat meer persoonlijk aanspreekt, mooi koor ofzo.

11) Wat zou er behouden moeten blijven in de kerk?

- tradities
- gregoriaanse zang
- kaarsje aansteken
- moet altijd een plek blijven voor degenen die daar behoefte aan hebben
- orgel
- dat het de plek is waar je tot bezinning komt

- openstaan voor een veranderende maatschappij
- de waarden en normen
- sacramenten en echte contacten met parochianen
- viering pasen / kerstmis
- zondagse missen en alle feestdagen
- kerststal ieder jaar
- mooie kerkelijke zang

12) Wat wilt u/ wat wil jij nog aan ons kwijt?

- vieringen van ZijActief Limburg zijn fijn
- we respecteren iedereen in zijn geloof en de kracht die men hieruit put.
- pluk de dag. Niet te moeilijk doen, we zijn maar gewone mensen. Het leven gaat in een rap tempo.
- de kerk moet de gemeenschap en het vele werk van de vrijwilligers koesteren
- we missen pastoor Graat.
- de kerk heeft geen boodschap meer.