

Colofon

Pastoor Paul Tervoort
woont in Banholt
en is bereikbaar op
06 12 62 91 30
of per email: pnt@xs4all.nl

Kapelaan Hub Horstman
woont in Cadier en Keer
en is bereikbaar op
06 10 09 35 27
of per email:
kapelaanhorstman@ziggo.nl

De parochie is bereikbaar op
043 408 12 92
of per email:
sintgertrudisparochie@gmail.com
Het bankrekeningnummer van de
parochie is **NL53RABO0115590412**

Actueel parochienieuws vindt u op
www.facebook.com/parochiesintgertrudis
Op de website
<https://parochiesintgertrudis.weebly.com>
vindt u uitgebreidere informatie.

Mensen die behoefte hebben aan
bezoek namens de parochie
kunnen terecht bij
Pastoor Tervoort of bij
Maria Habets:
06 23 66 22 05 of 043 408 7777
of per email: mariahabets@live.nl

Berichten en misintenties voor het
Parochienieuws van
december en januari kunnen
t/m **woensdag 22 november**
worden opgegeven bij
Roxanne Bartels:
06 23 80 63 32
Of per email:
sintgertrudisparochie@gmail.com

Vormgeving: Roxanne Bartels
Druk en verspreiding: Hobbyhuuske
www.creatief-met-drukwerk.nl

Heilig Vormsel 2024

Het Heilig Vormsel zal voor de jongeren van Groep 8 van de parochies Banholt, Mheer, Noorbeek en Sint Geertruid worden gevierd op vrijdagavond 5 juli 2024 om 19u00. In welke kerk zal later worden bekend gemaakt. De jongeren krijgen les op school van ondergetekende. In het voorjaar zullen hiervoor via school aanmeldingsformulieren worden uitgedeeld en kunnen ook jongeren uit deze parochies, die op andere scholen zitten, worden aangemeld. Legt u de datum alvast vast?

Pastoor Tervoort

Seniorenviering geslaagd!

Een veertigtal senioren waren naar de eucharistieviering gekomen. Na het welkom van onze pastoor zorgde de zang van het koor voor een echt thuisgevoel. Na afloop werd in de fanfarezaal gezellig bijgepraat. 'Dankjewel' aan iedereen die bijdroeg aan de viering waarbij onze fanfare een extra pluim verdient.

Met vriendelijke groeten,
René Houben



Nummer
7.11
november
2023



*Engel voller Hoffnung
(nach Paul Klee)*

Parochienieuws Sint Gertrudis

Engelen

Aartsengelen en beschermengelen: zegt het u nog iets? Met kerstmis zijn ze niet van de lucht. In de kunst en in kerken zijn ze veelvuldig afgebeeld. De Bijbel is vol van engelen. Angelos: bode betekent hun naam. Ze overbruggen de afstand tussen de wereld van God en die van de mens. Ambassadeurs van God zijn het. Overal waar in de Bijbel een engel optreedt, ervaren de mensen Gods aanwezigheid.

Dat kun je ook in mensen ervaren, er zijn ook engelen van mensen. U kent er vast een paar. Aan de aartsengelen is een specifieke taak toevertrouwd. Michaël is de engel van het oordeel, die de strijd aanbindt met de krachten van het kwaad. Rafaël moet de jonge Tobias begeleiden en behoeden op zijn gevaarlijke tocht. Gabriël is degene die de blijde boodschap van Jezus' menswording mag verkondigen aan Maria.

De engelbewaarders drukken het diepe geloof uit dat God zorg heeft voor ieder van ons persoonlijk. Daarom verbeelden we engelen met vleugels, om overal te kunnen zijn. Dat is het hart van het evangelie. Jezus wil dat ook laten voelen. Niemand is van God verlaten. Al kan het soms zo voelen. We gaan Hem ter harte. Hij bewaart ons in zijn hand.

In de Bijbel lezen we: "Want hij heeft zijn engelen bevolen, dat zij u beschermen op al uw wegen; dat zij u op handen dragen en gij uw voet niet zult stoten aan een steen. (Psalm 91,11-12). Felix Mendelssohn Bartholdy heeft bij deze tekst prachtige muziek gecomponeerd. Het lied heet: "Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir." Het is een prachtig wiegenlied geworden, beluistert u het maar eens op YouTube.

Paul Klee tekende in 1939 zijn "Engel voller Hoffnung." Zijn engel is maar één lijn. Een hulplijn tussen God en mens.

Houd hem in ere, jouw beschermengel, en wees er zelf een!

Kapelaan Dassen

Zondag 5 november
Mis 09u30

- Zeswekendienst voor Maria Didderen-Richelle
- Jaardienst voor Sjirra en Maria Claessen-Wijzen
- Jaardienst voor Gerda Wijsen-Dautzenberg, voor Sjof Wijsen, voor Leida en Giel Wijsen en voor ouders Wijsen-Lardinois

Dinsdag 7 november
Mis 19u00

- Voor Josef Dewarrimont en Lucie Dewarrimont-Didderen
- Voor Annie Prompers-Custers

Zondag 12 november
Mis 11u00

- Voor Dré Snoeck
- Jaardienst voor Frans Spranghers en Marie-José Spranghers-Muninx
- Jaardienst voor de ouders Andrien-Wetsels

Dinsdag 14 november
Mis 19u00

- Voor André Rocks

Zondag 19 november
Mis 09u30

- Voor Maria Aarts-Lardinois, Sjeng Aarts, Carla Lacroix-Aarts en overleden familie

Dinsdag 21 november
Mis 19u00

- Voor het welzijn van alle parochianen

Zaterdag 25 november
Mis 19u00

St. Caeciliaviering

- Voor alle levende en overleden leden van het kerkelijk zangkoor St. Gertrudis
- Voor alle levende en overleden leden van Fanfare St. Gertrudis
- Voor Amélie Lemlijn-Waterval
- Jaardienst voor Joseph en Marieke Wetsels-Debije
- Voor Sjang en Margriet Houbiers-Janssen en overleden familie
- Jaardienst voor Hay en Piet Munnix en ouders Munnix-Lardinois
- Voor Toussaint Bastings, voor ouders Bastings-Lahaije en zoon Tom

Dinsdag 28 november
Mis 19u00

- Voor Hay en Piet Munnix en ouders Munnix-Lardinois
- Jaardienst voor Elvire Huls-Duijsens
- Voor ouders Duijsens-Dodemont en Jo Duijsens



**Vormingsaanbod voor vrijwilligers
en andere geïnteresseerden**

Zoals al is aangekondigd, zullen er vijf vormingsavonden worden georganiseerd. Deze zijn vooral bedoeld voor alle vrijwilligers, zoals kosters, lectoren, acolieten, collectanten, voorgangers in Woord- en communiediensten en Avondwakes, en bestuurders. Tevens is het een mooie gelegenheid om de vrijwilligers van onze andere dorpen te ontmoeten!

De data, locaties en tijden zijn:

- **Dinsdag 14-11-2023:** De Eucharistieviering en haar opbouw
Locatie: Patronaat Banholt
 - **Dinsdag 12-12-2023:** Het Kerkelijk Jaar
Locatie: Patronaat Banholt
 - **Donderdag 11-01-2024:** De inrichting van de kerk
Locatie: Gemeenschapshuis Scheulder
 - **Donderdag 07-03-2024:** De Bijbel en zijn opbouw
Locatie: Gemeenschapshuis Scheulder
 - **Dinsdag 09-04-2024:** De lezingen in het Kerkelijk Jaar
Locatie: Patronaat Banholt
- De avonden duren van **19u30 tot 21u00**.

Gaarne aanmelden via uw Parochiebestuur:
sintgertrudisparochie@gmail.com of **06-13178907** (Cyriel Drummen).
Uiteraard zijn er geen kosten aan verbonden.

Allen Welkom!

*Namens het Pastorale Team,
pastoor Tervoort*

Sint Caeciliafeest

Op 22 november viert de Kerk het feest van de heilige martelares Caecilia. Zij is de patrones van de muziek. Dit, omdat op het moment dat zij haar toekomstige echtgenoot vertelde dat zij maagd wilde blijven omwille van haar liefde voor Christus, hemelse muziek zou hebben geklonken. Vanzelfsprekend viert ons koor haar patroonsfeest en wel in de zaterdagavondmis van **25 november a.s.** Ons koor, waar wij heel dankbaar voor mogen zijn: Hoewel klein, maar wel trouw! Iedere zondagsviering bijna en dinsdagavond luisteren zij de Mis op, soms met een paar leden, maar toch: ze doen het toch maar! Misschien een reden om u aan te melden als nieuw koorlid: u weet, dat zei Sint Augustinus al: zingen is dubbel bidden.

Sint Gertrudiskoor: hartelijk dank voor uw aller grote inzet en een mooi feest gewenst!

Pastoor Tervoort