

Colofon

Pastoor Paul Tervoort

woont in Banholt
en is bereikbaar op
06 12 62 91 30
of per email: pnt@xs4all.nl

Kapelaan Hub Horstman

woont in Cadier en Keer
en is bereikbaar op
06 10 09 35 27
of per email:
kapelaanhorstman@ziggo.nl

De parochie is bereikbaar op
043 408 12 92

of per email:
sintgertrudisparochie@gmail.com
Het bankrekeningnummer van de
parochie is **NL53RAB00115590412**

Actueel parochienieuws vindt u op
www.facebook.com/parochiesintgertrudis
Op de website
<https://parochiesintgertrudis.weebly.com>
vindt u uitgebreidere informatie.

Mensen die behoefte hebben aan
bezoek namens de parochie
kunnen terecht bij
Pastoor Tervoort of bij
Maria Habets:

06 23 66 22 05 of 043 408 7777
of per email: mariahabets@live.nl

Berichten en misintenties voor het
Parochienieuws van **juni** kunnen
t/m **woensdag 22 mei** worden
opgegeven bij **Roxanne Bartels:**
06 23 80 63 32
Of per email:
sintgertrudisparochie@gmail.com

Vormgeving: Roxanne Bartels
Druk en verspreiding: Hobbyhuuske
www.creatief-met-drukwerk.nl

Jezus volgen op zijn kruisweg

Door René Houben, namens de groep
voor Bijzondere Liturgische Activiteiten

In de tussentijd tussen Pasen en Pink-
steren kijken we met u nog even te-
rug naar Goede Vrijdag en met name
naar de Avondviering.

De leden van de voormalige Pastro-
raatsgroep die zich heeft omgevormd
tot groep voor bijzondere liturgische
activiteiten vroeg de groeperingen die
de andere jaren aan de uitvoering van
de Goede Vrijdag-viering hadden
meegewerkt of ze ook dit jaar weer
wilden meewerken. Zonder uitzonde-
ring antwoordden ze ook nu weer vol-
mondig ja op onze uitnodiging.

Zodoende werd de avondviering in de
kerk weer een aansprekende en inspi-
rerende gebeurtenis die door een vijf-
tigtal mensen werd bijgewoond. We
mogen best trots zijn op deze stimu-
lerende samenwerking. Dankzij de
leden van het kerkelijk zangkoor Sint
Gertrudis, de leden van het blazers-
ensemble van fanfare Sint Gertrudis,
de leden in uniform van schutterij
Sint Jozef, de leden met flambouw
van de broederschap van de H. Ro-
zenkrans, de acoliet met het proces-
siekruis, de koster, de vertoner van
de dia's en een groot aantal lectoren
kunnen we terugzien op de unieke
wijze waarop ook bij deze plechtig-
heid het motto van het parochiejubi-
leum 'Segietere zunt viër same', werd
waargemaakt. En dat is iets om
vooral dankbaar voor te zijn.

Enkele mensen die de viering hebben
meegemaakt, vroegen of ze de tek-
sten van de viering konden krijgen.
De hele tekst is daarom bijeenge-
bracht in een boekje. De eerste
exemplaren zijn inmiddels uitgereikt
aan de eerste belangstellenden. Voor
andere belangstellenden is het boekje
tegen kostprijs (€ 4,00) verkrijgbaar
bij René Houben.



Nummer
8.05
mei
2024



Parochienieuws Sint Gertrudis

HET SEIZOEN VAN DE PROCESSIONS GAAT WEER BEGINNEN

Altijd weer een prachtige tijd in onze dorpen: De Broonk oftewel Pro-
cessie. Het hele dorp kijkt er naar uit, de Jonkheden bereiden zich voor,
de muziek, de schutterijen, buurtschappen, koren, kortom iedereen
werkt samen voor dit Feest van Geloof en Saamhorigheid!

Niet toevallig vieren we in dit voorjaar tevens de Eerste Communies,
het Feest, dat alle communicanten voor de eerste keer de Heilige Com-
munie mogen ontvangen: Jezus Christus, die Zich aan hen voor de eer-
ste keer schenkt met Zijn Heilig Lichaam. En in de Broonk draait alles
om diezelfde Heilige Hostie, het Lichaam van Christus. Als priester is
het iedere keer weer een grote eer om Jezus letterlijk in de monstrans
te mogen dragen. Ik weet nog goed mijn eerste keer: Ik had de tranen
in mijn ogen. Jammer genoeg kan ik de processies zelf niet meer lopen,
maar ik weet van hen, dat de kapelaans die eer hetzelfde ervaren: Jezus
letterlijk temidden van u te mogen dragen door onze prachtig versierde
dorpen. En daarna Kermis, dat hoort erbij: Wij katholieken vieren Chris-
tus in ons midden, maar dat vraagt er ook om het feest van het leven
samen te vieren! Overigens: Wist u dat het woord "kermis" van het
woord "kerkemis" stamt? Ik wens u allen een mooie Broonk toe, een
prachtige combinatie van geloof, traditie en samen feest vieren!

De Processies zijn: Banholt 19 mei; Bemelen en Mheer 26 mei; Cadier
en Keer en Scheulder 2 juni; Margraten en Noorbeek 9 juni; St. Geer-
truid 16 juni en Reijmerstok 14 juli.

pastoor Tervoort



Zaterdag 4 mei Mis 19u00

- Jaardienst voor de ouders Schols-Brouwers

Dinsdag 7 mei Mis 19u00, Kruisdagen

- Josef Dewarrimont en Lucie Dewarrimont-Didderen

Zondag 12 mei Mis 11u00, Communie

- Jaardienst voor Mathieu Ramakers
- Jaardienst voor Gerard Janssen en Trinetta Janssen-Roebroeks

Dinsdag 14 mei Mis 19u00

- Voor Sjirra Claessens en Maria Claessens-Wijzen
- Voor André Rocks

Zaterdag 18 mei Mis 19u00

- Voor de levende en overleden leden van de Aartsbroederschap van de Heilige Rozenkrans
- Jaardienst voor Dré Snoeck
- Jaardienst voor Bert van Boekel en Angeline van Boekel-Vreuls
- Tousaint Bastings, ouders Bastings-Lahaye en zoon Tom

Dinsdag 21 mei Mis 19u00

- Annie Prompers-Custers

Zondag 26 mei Woord en Communiedienst 11u00

- Voor het welzijn van alle dorpsgenoten

Dinsdag 28 mei Mis 19u00

- Voor Elvire Huls-Duijsens

KRUISDAGEN, 7 MEI

Op dinsdag 7 mei zullen wij in onze parochie weer aandacht schenken aan de kruisdagen. Deze vinden traditiegetrouw plaats op maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaart.

Van oudsher wordt tijdens deze dagen gebeden om Gods zegen af te smeken over de gewassen op de velden. In het jaar 469 riep de Franse bisschop Mamertus van Vienne, één van de IJsheiligen, op tot een boeteprocessie omdat zijn stad leed onder rampspoed en mislukte oogsten. Sindsdien trokken de gelovigen in de drie dagen voor Hemelvaart in processie door de velden en langs de akkers met alleen het kruisbeeld voorop. Van daar ook de naam 'Kruisdagen'.

Op veel plaatsen in Limburg is dit gebruik tot in de jaren '60 van de vorige eeuw in stand gebleven. Ondanks hun drukke bezigheden op het land en in de stallen maakten de boeren in die tijd toch tijd vrij om aan de processies mee te doen. In alle vroegte trokken de gelovigen langs de velden om Gods zegen over de gewassen en een goede oogst af te smeken, iedere morgen in een andere richting. Bij de veldkruisen en de veldkapelletjes hield men halt voor het bidden van de voorgeschreven Onze Vaders, Weesgegroetjes en de 'Litanie van alle Heiligen'.

We nodigen u uit om dinsdag 7 mei aan te sluiten bij deze mooie traditie, na de mis van 19u00. Ook bent u van harte welkom op maandag in Noorbeek en op woensdag in Banholt, eveneens na de mis van 19u00.

Eerste Heilige Communie

Vier jonge sprietten die nog volop groeien en bloeien gaan op zondag 12 mei hun eerste heilige communie ontvangen.

*Leer ons leven,
Leer ons groeien,
Leer ons als een bloem te bloeien.
Leer ons elke dag voortaan enkel in uw zon te staan.*



'Van kleine spriet naar sterke boom'

De feestelijke eucharistieviering zal plaatsvinden om 11:00uur.

Indien u de communicantjes met een kaartje of een felicitatie wilt verblijden, dan kunt u onderstaand de adressen van de communicantjes vinden:

Jeu Boon	Uithof 7	6265 BG	Sint Geertruid
Toon Ramakers	Nieuwe Hofstraat 6	6265 AG	Sint Geertruid
Lennon Schoorl	Putstraat 4	6251 NN	Eckelrade
Mila Theunissen	Moerslag 26	6265 NC	Sint Geertruid

