

Colofon

Pastoor Paul Tervoort

woont in Banholt
en is bereikbaar op
06 12 62 91 30

of per email: pnt@xs4all.nl

Kapelaan Hub Horstman

woont in Cadier en Keer
en is bereikbaar op
06 10 09 35 27

of per email:

kapelaanhorstman@ziggo.nl

De parochie is bereikbaar op

043 408 12 92

of per email:

sintgertrudisparochie@gmail.com

Het bankrekeningnummer van de
parochie is **NL53RAB00115590412**

Actueel parochienieuws vindt u op
www.facebook.com/parochiesintgertrudis

Op de website

<https://parochiesintgertrudis.weebly.com>
vindt u uitgebreidere informatie.

Mensen die behoefte hebben aan

bezoek namens de parochie

kunnen terecht bij

Pastoor Tervoort of bij

Maria Habets:

06 23 66 22 05 of 043 408 7777

of per email: mariahabets@live.nl

Berichten en misintenties voor het
Parochienieuws van

december en januari kunnen

t/m **woensdag 22 november**

worden opgegeven bij

Roxanne Bartels:

06 23 80 63 32

Of per email:

sintgertrudisparochie@gmail.com

Vormgeving: Roxanne Bartels

Druk en verspreiding: Hobbyhuuske

www.creatief-met-drukwerk.nl

De Hoeskamer van Segietere

Elke donderdagmiddag is De
Hoeskamer geopend in de
Basisschool in Sint Geertruid.
De Hoeskamer maakt gebruik
van een lokaal in de
basisschool. De ingang is aan
de Korenhof.

U kunt er binnenlopen en een
kopje koffie of thee drinken,
een praatje maken met de
gasten en de vrijwilligsters.
Of samen een spelletje
kaarten, Rummikub, of een
ander spelletje spelen.

In de Hoeskamer is iedereen
welkom, jong en oud. U
betaalt € 1,00 voor de hele
middag. De Hoeskamer is
open van 13.15/13.30 tot
16.00 uur.

Wilt u een keer komen kijken,
u bent van harte welkom.
Loop gerust eens binnen.



Nummer
8.02
februari
2024



Parochienieuws Sint Gertrudis

VALENTIJNSDAG

De advertenties en winkels met roze harten zijn er eerstdaags weer. De commercie stort zich op Valentijnsdag. Maar wie kent de naamgever nog?

Sint Valentinus leefde in de derde eeuw en was bisschop van Terni, een plaatsje zo'n 100 kilometer ten noorden van Rome. Keizer Claudius II had destijds besloten, dat soldaten tijdens hun legerdienst niet mochten trouwen. Een legende leert dat Sint Valentinus de liefde voornamer vond dan de wetten van de keizer. Hij zegende het huwelijk van een soldaat en zijn vriendin. Dit kostte Sint Valentinus letterlijk zijn hoofd.

Wat is de aantrekkingskracht van Valentijnsdag? Misschien dat we over de liefde niet uitgepraat en uitgezongen raken. Ieder van ons verlangt naar vriendschap en liefde. De mens hunkert naar verbondenheid. Maar de mens wil er niet bekneld in raken. Liefde moet daarom altijd ruimte laten en respect voor elkaars eigenheid. Maar ze kan niet vrijblijvend zijn; ze moet van twee kanten komen.

Als Sint Paulus spreekt over geloof, hoop en liefde dan zegt hij dat de liefde de grootste van de drie is. Maar ze kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. De liefde kan niets zonder de stap van het geloof; je kunt niemand liefhebben in wie je niet gelooft. En liefde kan niet duren zonder hoop. Want liefde is een grote stap in geloof en een fameuze sprong van hoop.

Elkaar laten voelen: ik ben er voor jou! Niet: jij bent er voor mij, want dat beknelt. Ik ben er voor jou! Dat is al sinds mensenheugenis de naam van onze God. Want waar vriendschap is en liefde, daar is God. Een liefdevolle Valentijnsdag voor allen!

Kapelaan Dassen

Zaterdag 3-2, 19u00 Mis

- Zeswewekendienst voor Tonny Drummen-Coenjaerts
- Voor de verjaardag van Jean van de Berg
- Voor Noël Janssen vanwege de offergang

Dinsdag 6-2, 19u00 Mis

- Voor André Rocks
- Voor Josef Dewarrimont en Lucie Dewarrimont-Didderen

Zaterdag 10-2, 19u00 Carnavalsmis

- Voor alle levende en overleden leden van CV De Kleindererre
- Voor Toussaint Bastings, ouders Bastings-Lahaye en zoon Tom

Woensdag 14-2, 18u00 Mis Awoensdag

- Voor het welzijn van alle parochianen

Zondag 18-2, 11u00 Mis

- 1^e jaardienst voor Ingrid Beckers en jaardienst voor Pierre Beckers
- Jaardienst voor Bér en Mia Pitti-Custers
- Gestichte jaardienst voor Bertine Duijsens-Vaessen

Dinsdag 20-2, 19u00 Mis

- Voor Annie Prompers-Custers

Zaterdag 24-2, 19u00 Mis

- Voor het welzijn van alle parochianen

Dinsdag 27-2, 19u00 Mis

- Voor Hay en Piet Munnix en de ouders Munnix-Lardinois

Op de hoogte zijn en blijven over het parochiegebeuren (deel 1)

Door René Houben

De parochie gebruikt verschillende mogelijkheden om u te informeren en/of met u in contact te komen.

De kerkgangers worden aan het einde van elke mis geïnformeerd over de volgende diensten in de kerk en indien nodig over andere belangrijke zaken.

Elke maand valt er een Parochie-nieuws in de brievenbus bij iedere bewoner van Sint Geertruid en de buurtschappen Bruisterbosch, Herkenrade, Libeek en Moerslag. In het Parochienieuws treft u op de voorpagina een overweging aan van onze pastoor of een van onze kapelaans. Op de andere pagina's vindt u een overzicht van de diensten die er die maand worden gehouden en de intenties die voor die diensten zijn opgegeven. Rond het begin van een nieuw kwartaal wordt een overzicht opgenomen met de diensten voor dat kwartaal. Verder treft u artikelen aan met nadere informatie over de komende diensten en over belangrijke actuele zaken in de parochie of in de kerkprovincie. Ook wordt uw aandacht gevraagd voor het aanbod van de gezamenlijke parochies op het gebied van toerusting en scholing.

Meer over de informatievoorziening van de Parochie volgt in één van de volgende Parochieblaadjes.

OP NAAR HET NIEUWE JAAR

Altijd weer een moment van bezinning, alleen of samen met andere mensen, de vraag: Wat zal het Nieuwe Jaar ons brengen? Wij denken dan via allerlei invalshoeken: Gezondheid, het gezin, werk, de wereld waarin wij leven, enzovoort. Ik wil eens met u kijken naar het Nieuwe Jaar via een voor u niet vanzelfsprekende vraag: Wat gaat ons 2024 brengen als Samenwerkingsverband van onze kerken in het Cluster Margraten-Terlinden?

Het verband krijgt in ieder geval zijn vaste vorm: Per 1 januari komt Cadier en Keer erbij. En per 1 juli, als pastoor Pijpers tachtig jaar is geworden, zal ook Bemelen erbij komen. Wij zijn dan met negen kerken met één groot Kerkbestuur, bestaande uit twee door de Bisschop benoemde Kerkbestuursleden per kerk en ondergetekende als pastoor, dus voorzitter.

Natuurlijk merkt u hier niet zoveel van, omdat elke kerk zijn eigen groepen vrijwilligers en eigen bestuur heeft. Maar het officiële Kerkbestuur bepaalt wel het beleid. Ook merkt u het wel eens aan het rooster van de vieringen: Niet alle wensen kunnen per kerk worden ingevuld, zeker na 1 juli als we de vieringen moeten verdelen tussen negen kerken. Ook zullen in de kerken, waar dat nu nog niet is, vrijwilligers zich moeten gaan toerusten om voor te gaan in Woord-en Communiediensten en zal er meer samenwerking komen tussen die werkgroepen. Samenwerking op alle vlakken, en dus ook op het niveau van de werkgroepen, zal écht meer moeten groeien! Dat wil ook zeggen dat de bijna automatische reactie: "Dat hebben we altijd zo gedaan", misschien eens wat minder moet worden gebruikt. Zie ook de voordelen van een groter verband: We zijn met drie priesters, die zich kunnen verdelen over de kerken, rekening houdende met ieders sterkere en minder sterke kanten.

Wij zijn gemeenschappen met allemaal onze eigen tradities, waar we samen zuinig op zijn en die wij zullen koesteren naar de toekomst toe!

Samen bouwen aan onze toekomst onder Gods Zegen, op naar het Nieuwe Jaar!

Pastoor Tervoort