

Bezoek namens de parochie

Hieronder vindt u hoe het bezoek namens de parochie voortaan geregeld is. U kunt natuurlijk altijd pastoor Tervoort vragen om op bezoek te komen. Verder kunt u een beroep blijven doen op mevrouw Maria Habets. Zij heeft aangegeven dat ze na het opheffen van de Pastoraatsgroep wil doorgaan met het bezoeken van mensen, nu onder verantwoordelijkheid van het Parochiebestuur.



Eligius, wie was dat eigenlijk ?

Voor meer informatie over Eligius, de tweede patroonheilige van ons dorp, verwijzen wij u naar onze facebookpagina en naar onze website. Hoe u deze vindt, leest u in het tekstblokje onderaan de voorpagina.

Op de Kinderpagina van onze website treft u een verhaal aan over Eligius dat speciaal voor kinderen is geschreven.

We zijn vier koren rijk

Tijdens de Eligiusmis wordt de zang verzorgd door ons eigen kerkelijk zangkoor: *het Gertrudiskoor*. Voor dit soort gelegenheden vraagt het Gertrudiskoor of leden van *Sing for Joy* de geleerden willen komen versterken. Dat maakt de zang nog feestelijker !

Dat de dames van Sing for Joy sterk voor de dag kunnen komen, was goed te horen tijdens de Cecilia-mis in de fanfarezaal.

Alles Kids, ons kinderkoor, is bezig een doorstart te maken. Ze hopen met Kerstmis weer de Herdertjesmis met hun vrolijke kinderstemmen op te luisteren.

Het Collegium Gregorianum Sanctae Gertrudis, het gregoriaans koor, dat vruchtbare banden onderhoudt met onze parochie, had aangeboden om de zang op 3 december tijdens de eerst op die datum geplande Eligiusviering te verzorgen. De verplaatsing van die viering gooide roet in het eten.

Op 11 december zijn ze jammer genoeg verhinderd. Ze zullen echter op 3 december tijdens de mis van de tweede zondag van de Advent de speciaal voor Eligius ingestudeerde gezangen ten gehore brengen.



Nummer
6.12
december
2022
7.01
januari 2023



Parochienieuws Sint Gertrudis

ADVENT

Onlangs zag ik een foto van een kinderhandje in twee grote handen. Het was een vertederend beeld. Onze grote handen zijn zo gauw gebald tot een vuist. Vriendschap kan soms ontsporen in vijandschap. We kunnen op de vuist gaan. We kunnen met onze handen grijpen en graaien.

Maar we kunnen onze handen ook openen voor elkaar. We kunnen ermee geven en elkaar liefdevol aanraken en de vrede tekenen. Om ons daarvan bewust te maken, reikt God ons met kerstmis Zijn hand. Namelijk de kleine hand van een pasgeboren kind. Hij vraagt om onze liefde. Hij hoopt dat onze vuisten opengaan en dat het handen worden die steun bieden en troost geven.

Onze eigen grote handen waren ook ooit kinderhandjes. Kwetsbaar en klein, zoekend naar houvast. God trad onze wereld binnen als een klein Kind in een kribbe dat zijn handjes uitstrekt en ons vraagt om Hem aan te nemen. Maar ook in al die kleine en grote mensen die hun hand naar ons uitsteken.

“Laat Mij niet vallen en laat elkaar niet vallen” is de boodschap van kerstmis. Zo doet God een beroep op het beste dat in ons is. God blijft in ons geloven. Daarover bidden en zingen we tijdens de advent. Doet u met ons mee? Weet u welkom! Voor u allen: een goede advent!

Kapelaan Dassen

Mensen die behoefte hebben aan **bezoek namens de parochie** kunnen terecht bij *pastoor Tervoort* (gegevens zie pagina 1) of bij *Maria Habets*. Telefoon 0623 66 22 05 of 043-408 of via email mariahabets@live.nl

Berichten voor het Parochienieuws van **februari** kunnen tot **woensdagavond 18 januari 2023** worden opgegeven bij

Laura Verhaegh (0032 492830824) of sintgertrudisparochie@gmail.com
Het bankrekeningnummer van de parochie is: NL53RABO0115590412

Pastoor Paul Tervoort woont in Banholt.

Hij is bereikbaar per telefoon op 0612 62 91 30 en per email op pnt@xs4all.nl

Kapelaan Eugène Dassen woont in Mheer.

Hij is bereikbaar op 043-852124 of 0625362791 en per email op rkk@ziggo.nl

De parochie is bereikbaar op nummer **043 4081292**

en per email via sintgertrudisparochie@gmail.com

Op www.facebook.com/parochiesintgertrudis vindt u actueel parochienieuws en op de website <https://parochiesintgertrudis.weebly.com> vindt u uitgebreidere informatie.



De Eligiusviering als afsluiting van het jubileumjaar

In maart hebben wij de viering van het achtste eeuwfeest geopend met een eucharistieviering ter ere van de H. Gertrudis en de H. Joseph. Op 4 september vierden wij op een bijzonder plechtige wijze de eucharistie. Deze viering vormde het kerkelijke hoogtepunt van het jubileumweekend.

Nu staan wij voor de afsluiting van het jubileumjaar. Ook dat doen we met een eucharistieviering. Naast de H. Gertrudis heeft onze parochie nog een tweede patroonheilige: de H. Eligius. Het beeld van deze bisschop met in zijn rechterhand een hamer troont rechts vooraan in onze kerk. Dit beeld dat in de 15^e eeuw is vervaardigd, is rond 1800 van Maastricht naar Sint Geertruid verhuisd.

De feestdag van de H. Eligius staat op de heiligenkalender genoteerd op 1 december, want op die datum stierf in 660 deze bisschop van het in Frankrijk gelegen Noyon, die o.a. patroon is van de smeden.

De Eligiusviering stond daarom gepland op 3 december. Op die dag wordt Sinterklaas ingehaald in Segietere. Verschillende verenigingen hebben aangegeven dat ze daardoor niet bij de Eligiusviering aanwezig zouden kunnen zijn. Omdat het wezenlijk is dat alle verenigingen die het jubileumjaar mee hebben vorm gegeven aan de afsluitende viering van het jubileumjaar kunnen deelnemen was het noodzakelijk om de viering te verplaatsen. Want *Segietere zunt viër same*.

De Eligiusviering vindt nu plaats op **zondag 11 december om 11u00** in onze parochiekerk.

De werkgroep Kerkelijke activiteiten / de Pastoraatsgroep nodigt alle parochianen van harte uit om deze eucharistieviering bij te wonen. Deze uitnodiging richtten wij al eerder aan de organisaties die betrokken zijn geweest bij het jubileumfeest. We hebben hen gevraagd om met een vertegenwoordiging bij deze plechtige mis aanwezig te zijn en om iemand uit hun midden af te vaardigen om een voorbede uit te spreken.

Inzamelingsactie voedsel voor de samenstelling van voedselpakketten

Met Kerstmis in aantocht verheugen wij ons op gezellig samen zijn met familie en vrienden. En daar hoort ook lekker eten en drinken bij. Maar er zijn veel mensen die het met veel minder moeten doen en hier slechts van kunnen dromen.

Het Parochiebestuur van St. Geertruid heeft daarom in navolging van de Pastoraatsgroep de voorgaande jaren besloten om ook dit jaar weer een actie op te starten om met de bewoners van Sint Geertruid levensmiddelenpakketten in te zamelen voor de Voedselbank.

Vanaf *zondag 11 december* tot en met Tweede Kerstdag *maandag 26 december* kunnen pakketten met houdbare producten neergezet worden op een tafel in het portaal van de kerk.

Hieronder staat een lijstje met producten die lang houdbaar en gezond zijn.



Wij zorgen er dan voor dat de ingezamelde levensmiddelen bij adressen in onze parochie of bij de Voedselbank terecht komen.

Als u ervoor kiest om in plaats van voedselmiddelen geld te geven, vindt u in de buurt van de inzameltafel een gemarkeerde offerblok waarin u uw geldelijke bijdrage kwijt kunt. Voor dat geld kunnen wij of de Voedselbank dan zelf levensmiddelen aanschaffen.

Het Parochiebestuur dankt u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage om voor zoveel mogelijk mensen Kerstmis tot een feestelijk gebeuren te maken.

Zaterdag 3 december

19u00

Tweede zondag van de Advent

- Voor de ouders
Sjang Houbiers – Janssen en
overleden familie

Dinsdag 6 december

19u00

- Voor Josef en Lucie
Dewarrimont – Didderen
- Voor Annie Prompers - Cus-
ters

Zondag 11 december

11u00

Derde zondag van de Advent

Eligiusviering

- Gestichte jaardienst
voor de ouders Frans en
Maria Reep - Sluijsmans
- Gestichte jaardienst voor de
ouders Huls - Wetsels
en kinderen
- Gestichte jaardienst voor
H.G.M. Pitti - Custers
- Voor Marcel Martinussen
- Voor de ouders Bastings - La-
haye en zoon Tom
- Eerste jaardienst voor
Stella Steinbusch - Jacobs,
tevens voor Ilse Steinbusch
- Jaardienst voor Jet Beckers
- Voor Marie José
van den Hove - Beckers,
tevens voor ouders
van den Hove - Lemmens,
ouders Beckers - Theunissen
en Huub van den Hove
- Jaardienst Peter Janssen

Dinsdag 13 december

19u00

- Voor André Rocks
vanwege de buurtgenoten
- Voor Marieke
Wetsels - Debeij

Zondag 18 december

11u00

Woord- en Communie dienst Vierde zondag van de Advent

- Gestichte jaardienst voor
Jeu Laeven

Dinsdag 20 december

19u00

- Voor het welzijn van alle
dorpsgenoten



Vrijdag 24 december

*Vandaag komen de kinderen van de
basisschool naar de kerk waar pas-
toor Tervoort het kerstverhaal aan
hen vertelt*

KERSTAVOND

17u30 **Herdertjesmis**

Deze mis is speciaal voor alle kinderen.

- Voor het welzijn van alle
kinderen en jongeren



Zondag 25 december

Eerste Kerstdag

11u00 Hoogmis

- Voor de levende en
overleden leden
van de Aartsbroederschap
van de Heilige Rozenkrans
- Voor Jacques Luijten, Toon
Fruch, ouders Blom Franck
en Jan Blom
- Voor Sjirra en Maria
Claessens – Wijzen
- Jaardienst voor Twan Curfs
en voor Guillaume Janssen
en Elisabeth Frijns
- Voor Bernardine,
Trees en Sjof Curfs

Maandag 26 december

Tweede Kerstdag

9u30 Hoogmis

- Jaardienst voor Piet en Liza
Roebroeks - Frijns
- Voor Hay
en Piet Munnix en ouders
Munnix - Lardinois
- Voor Marcel Martinussen

Dinsdag 27 december

Geen mis

Zaterdag 31 december

Oudjaar

19u00

- Voor een voorspoedig en
zegenrijk 2023
- Voor Dré Snoeck



Zondag 1 januari 2023

Nieuwjaar

Geen mis

Dinsdag 3 januari 2023

19u00

- Voor Annie
Prompers - Custers

Zondag 8 januari 2023,

9u30

- Gestichte jaardienst voor
Jules en Jenny
Habets - Claessens
- Gestichte jaardienst voor
Albert en
Mia Meijs - Weusten
- Voor de ouders Bastings -
Lahaye en zoon Tom

**Dinsdag 10 januari
19u00**

- Voor André Rocks vanwege de buurtgenoten

**Zaterdag 14 januari
19u00**

- Voor het welzijn van alle dorpsgenoten

**Dinsdag 17 januari
19u00**

- Voor Hay en Piet Munnix en de ouders Munnix – Lahaye

**Zondag 22 januari
11u00**

- Voor het welzijn van alle dorpsgenoten

**Dinsdag 24 januari
19u00**

- Voor Josef en Lucie Dewarrimont – Didderen

**Zondag 29 januari
9u30**

- Voor het welzijn van alle dorpsgenoten

**Dinsdag 31 januari
19u00**

- Voor het welzijn van alle dorpsgenoten

Vieringenrooster
tot en met april 2023

datum	tijd	viering
Zo 25.12	11u00	Mis Eerste Kerstdag
Ma 26.12	9u30	Mis Tweede Kerstdag
Za 31.12	19u00	Mis Oudjaar
Zo 01.01		Geen mis
Di 03.01	19u00	Mis
Zo 08.01	09u30	Mis
Di 10.01	19u00	Mis
Za 14.01	19u00	Mis
Di 17.01	19u00	Mis
Zo 22.01	11u00	Mis
Di 24.01	19u00	Mis
Zo 29.01	09u30	Mis
Di 31.01	19u00	Mis
Za 04.02	19u00	Mis
Di 07.02	19u00	Mis
Zo 12.02	11u00	Mis
Di 14.02	19u00	Mis
Za 18.02	19u00	Carnavalsmis
Di 21.02		Geen mis
Wo 22.02	18u00	Mis op Aswoensdag
Zo 26.02	09u30	Mis 1e zondag van de vasten
Di 28.02	19u00	Mis
Zo 05.03	11u00	Mis 2e zondag van de vasten
Di 07.03	19u00	Mis
Zo 12.03	11u00	Mis 3e zondag van de vasten
Di 14.03	19u00	Mis
Za 18.03	19u00	Gertrudis- en Josephviering
Di 21.03	19u00	Mis
Za 25.03	19u00	Voorstellingsmis
Di 28.03	19u00	Mis
Zo 02.04	09u30	Palmpasen Kindermis ?
Di 04.04	19u00	Mis
Do 06.04		Geen mis Witte Donderdag
Vr 07.04	13u00	Kruisweg basisschool
	19u00	Stille tocht
Za 08.04	20u30	Avondwake
Zo 09.04	11u00	Mis Eerste Paasdag
Ma 10.04		Geen Mis Tweede Paasdag
Di 11.04		Geen mis
Zo 16.04	11u00	Woord- en Communiedienst
Di 18.04	19u00	Mis
Zo 23.04	09u30	Mis
Di 25.04	19u00	Mis
Zo 30.04	11u00	Mis

We hebben hen ook gevraagd om daarbij op zoek te gaan naar een lezer(es) van de voorbede die hoort tot wat we tegenwoordig ook wel aanduiden als 'the next generation'.

We hebben dat gedaan omdat we het afsluiten van het jubileumjaar zien als het begin van een nieuwe periode in de geschiedenis van onze parochie.

Ruim een jaar maakt onze parochie nu deel uit van een parochiefederatie van tot op heden acht parochies onder leiding van pastoor Tervoort en daarbij bijgestaan door kapelaan Dassen en sinds kort kapelaan Horstman. In iedere parochie is een aanspreekbare priester i.v.m. dopen, huwen en uitvaarten e.d. Voor onze parochie is dat pastoor Tervoort.

Deel uit maken van een groter geheel heeft consequenties voor de 'eigen ruimte' van de afzonderlijke parochies. Deze situatie vraagt om nieuw elan, om durf en moed om koers te zetten naar een nieuwe toekomst. Dit is het tijdstip voor de jongere generaties om hun kans te grijpen en op hun eigen wijze bij te gaan dragen om het eeuwenoude erfgoed van de katholieke kerk verder te dragen in de tijd.

De oudere generatie heeft kenbaar gemaakt dat zij plaats willen maken voor de jongere generaties. Een aantal leden van het Kerkbestuur heeft aangegeven dat zij hun bestuurstaak niet meer voortzetten in het Parochiebestuur. De Pastoraatsgroep heeft aangegeven dat met het organiseren van de Eligiusviering een einde komt aan haar werkzaamheden. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het functioneren van de parochie. Activiteiten die twintig jaar lang door de Pastoraatsgroep zijn uitgevoerd zullen nu door of namens het Parochiebestuur ter hand moeten worden genomen.

*De afsluiting van het jubileumjaar is het moment bij uitstek om daar een begin mee te maken. Dus parochianen van de 'jongere generaties' denk alvast eens na wat jouw of jullie bijdrage zou kunnen zijn. Ga in op verzoeken van of namens het Parochiebestuur om daarover met haar in gesprek te gaan. De Pastoraatsgroep heeft er alle vertrouwen in dat jullie die uitdaging willen aangaan, want als het jubileumjaar iets heeft aangetoond dan is het dat de jongere generaties tot veel in staat zijn als ze de handen ineen slaan onder het treffende motto van het jubileumjaar: **Segietere zunt viër Same.***

Gesterkt door deze ervaring gaan jullie de uitdaging aannemen om ook op het gebied van geloof en kerk krachtig en geestdriftig kenbaar te maken hoe jullie het eeuwenoude geloofsgoed verstaan en verder willen dragen in de tijd ten dienste van de gemeenschap van Segietere.

Jullie kunnen daarbij altijd een beroep doen op de kennis en ervaring van ons mensen van de oudere generatie als jullie daar behoefte aan hebben. We blijven ieder op zijn of haar eigen wijze daarvoor beschikbaar.