

Dit hoort bij het sacrament van de H. Eucharistie ...

Hostie

Rond schijfje ongedesemd tarwewoed. Dit brood wordt in de H. Mis het Lichaam van Jezus.

Paleer

Schaal waarop de Hostie ligt tijdens de H. Mis.

Wijn

Wijn die tijdens de H. Mis wordt gebruikt en die verandert in het Bloed van Jezus.

Kalb

Hier gaat de wijn in tijdens de H. Mis.

Consecratie

De Consecratie is het hoogtepunt van de H. Mis. Het Consecreren betekent we het moment waarop het brood verandert in het Lichaam van Jezus en de wijn in het Bloed van Jezus. De priester houdt het brood (de Hostie) en de beker (de Kalb) omhoog en spreekt de woorden.

Waarom is het belangrijk dat de priester de Hostie en de Kalb omhoog houdt?

Waarom is het belangrijk dat de priester de Hostie en de Kalb omhoog houdt? Omdat hij zo laat zien dat het brood en de wijn veranderen in het Lichaam van Jezus en het Bloed van Jezus.

Monsieur

Een houder, meestal van goud, waarin de geconsecreerde Hostie wordt getoond.

Wijn

Wijn die tijdens de H. Mis wordt gebruikt en die verandert in het Bloed van Jezus.

Kalb

Hier gaat de wijn in tijdens de H. Mis.

Consecratie

De Consecratie is het hoogtepunt van de H. Mis. Het Consecreren betekent we het moment waarop het brood verandert in het Lichaam van Jezus en de wijn in het Bloed van Jezus. De priester houdt het brood (de Hostie) en de beker (de Kalb) omhoog en spreekt de woorden.

Waarom is het belangrijk dat de priester de Hostie en de Kalb omhoog houdt?

Waarom is het belangrijk dat de priester de Hostie en de Kalb omhoog houdt? Omdat hij zo laat zien dat het brood en de wijn veranderen in het Lichaam van Jezus en het Bloed van Jezus.



Sacrament van de H. Eucharistie



Het laatste avondmaal

Heilig Evangelie volgens Lucas (22, 14-21) en Mattheus (26, 20-30)

Het is avond. Jezus zit met zijn twaalf leerlingen aan tafel. Het is zijn laatste maaltijd voordat Hij sterft aan het kruis. Tijdens de maaltijd neemt Jezus een brood, spreekt de zegenbede uit, breekt het, geeft het aan zijn leerlingen en zegt: "Neem en eet, dit is mijn Lichaam; het wordt voor jullie gegeven. Blijf dit doen om Mij te gedenken." Ook neemt Hij een beker, spreekt het dankgebed uit en geeft hun die met de woorden: "Drink er allen uit, want dit is mijn Bloed van het Nieuwe Verbond; hij wordt voor jullie leeggegoten."

Als je te communie gaat...

Houdt de priester de Hostie omhoog en zegt: "Lichaam van Christus". Jij antwoordt: "Amen". Dat betekent: "Ja het is zo". "Ja, daar ben ik het helemaal mee eens."

Te communie gaan...

... is fijn

want je ontmoet Jezus. Hij is in jou en jij bent in Hem, en dat maakt je blij en geeft je vrede; een stukje hemel op aarde.

...Maar er gebeurt meer...

Als je te communie gaat, helpt je dat te veranderen. Net als het brood verandert in het Lichaam van Jezus kan ook jij steeds meer veranderen en worden als Jezus. Je kan steeds meer op hem gaan lijken; je kan groeien in zijn Liefde zodat je andere mensen meer liefde kan geven. Door de Communie weten we ook steeds beter dat we als gelovigen bij elkaar horen als Lichaam van Christus.

Nieuw en Altijdrend Verbond

Jezus spreekt ook over een Verbond. Als je met elkaar een verbond hebt, hoor je bij elkaar. Het Verbond van Jezus is een verbond op leven en dood, een verbond tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen. Dit verbond komt boven alle andere verbanden, ook boven dat tussen ouders en hun kinderen. Maar al die andere verbanden horen er wel bij. Ze krijgen een plekje in het grote Verbond van Jezus. God wil bij de mensen zijn, altijd en overal, juist waar mensen met elkaar verbanden zijn.



Waarom is het belangrijk dat de priester de Hostie en de Kalb omhoog houdt? Omdat hij zo laat zien dat het brood en de wijn veranderen in het Lichaam van Jezus en het Bloed van Jezus.



Nummer

6.05

mei

2022



Parochienieuws Sint Gertrudis

HET HEILIG SACRAMENT

De tijd van de Eerste Communievieringen breekt weer aan. Evenals de Sacramentsprocessies in onze parochies.

Het is daarom eens goed om ons de vraag te stellen: Wat weet ik van dit Sacrament ?

Toen Jezus met Zijn apostelen bij het Laatste Avondmaal aan tafel zat, heeft Hij ons allen dit Sacrament geschonken met de woorden: " Doe dit als jullie Mij willen gedenken" Het brood en de wijn veranderen steeds weer als de priester Jezus' woorden uitsprekt in Zijn Heilig Lichaam en Bloed.

Iedere keer mogen we in de Communie één worden met Jezus Zelf.

En we dragen de Heilige Hostie ook mee in de processie: Alle muziek, versieringen, groepen die meelopen is ter ere van Jezus in het dit Heilig Sacrament.

Als inlegvellen of toegevoegd in uw parochieblad vindt u uitleg over de Heilige Communie, geschikt voor jong en oud .

Ik hoop, dat u de moeite neemt om dit te lezen, al of niet met uw kinderen.

Ook namens de kapelaan wens ik allen mooie Communiefeesten, veel devotie als u ter Communie gaat en uiteraard Mooie Processies !

pastoor Tervoort

Pastoor Paul Tervoort woont in Banholt. Hij is bereikbaar per email: pnt@xs4all.nl en in noodgevallen per telefoon: 0612 62 91 30.

Kapelaan Eugène Dassen woont in Mheer. Per telefoon is hij bereikbaar op 043-8521241 en in noodgevallen op 0625362791 en per email op rkk@ziggo.nl

De parochie is bereikbaar op nummer **043 4081292** en per email via sintgertrudisparochie@gmail.com Op www.facebook.com/parochiesintgertrudis vindt u actueel parochienieuws en op de website <https://parochiesintgertrudis.weebly.com> vindt u uitgebreidere informatie.

Mensen die behoefte hebben aan bezoek kunnen terecht bij de mensen van de bezogegroep. Huub Martinussen (0612545280 of 043-4082964 of hmartinussen@outlook.com) is de contactpersoon.

Berichten voor het Parochienieuws van mei 2022 kunnen tot **woensdagavond 25 mei 2022** worden opgegeven bij Fons Werrij (043 408 36 04 of sintgertrudisparochie@gmail.com).

Het bankrekeningnummer van de parochie is: NL53RABO0115590412

**Zondag 8 mei
11u00**

Eerste Communie

- Voor het welzijn van de communicanten en hun ouders, families en vrienden.

**Dinsdag 10 mei
19u00 Leesmis**

- Voor de ouders Houbiers - Sassen-Clingh en overleden familie
- Voor Sjirra Claessens en Maria Claessens-Wijzen

**Zondag 15 mei
11u00 Hoogmis**

- Zeswewekendienst voor Pierre Meertens
- Gestichte jaardienst voor Guillaume Andriën en Helena Andriën - Kleijnen
- Gestichte jaardienst voor de ouders Schols - Brouwers
- Jaardienst voor de ouders Laeven - Spits, Chrit Laeven en overleden familieleden
- Voor de ouders Bastings - Lahaye en zoon Tom
- Voor Jean van de Berg

- Voor Jeanny Wolfs, Fon Teheux en José Claessens - Wolfs

**Dinsdag 17 mei
19u00 Leesmis**

- Voor de ouders Habets - Lardinois

**Zondag 22 mei
11u00 Hoogmis**

- Voor Stella Steinbusch - Jacobs en Ilse Steinbusch

**Dinsdag 24 mei
19u00 Leesmis**

- Voor het welzijn van alle dorpsgenoten

**Donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag**

9u30 Hoogmis

- Voor het welzijn van alle dorpsgenoten

Zaterdag 28 mei

19u00 Hoogmis

- Voor het welzijn van alle dorpsgenoten

**Dinsdag 31 mei
19u00 Leesmis**

- Voor Hay en Piet Munnix en de ouders Munnix - Lardinois

Eerste Heilige Communie



Begin dit jaar zijn de hartediefjes

Anna, Femke, Jim,

Liam & Lynn, Noor,

Max, Ruben, en Sef

gestart met hun communie-voorbereiding. Op zondag 8 mei is het dan zover en mogen ze tijdens de eucharistieviering om 11u00 hun Eerste Heilige Communie ontvangen.



Als u de communicantjes met een kaartje of een felicitatie wilt verblijden, kunt u dat doen op onderstaande adressen.

Anna Hornesch
Dorpsstraat 93, Eckelrade

Femke Meijs
Nieuwe Hofstraat 8a

Jim Velraads
Julianaweg 55

Liam en Lynn Beenkens
Burg. Beckersstraat 9

Noor Sangers
Julianaweg 45

Max Lebon
de Laathof 16

Ruben Steinbusch
Eindstraat 30

Sef Packbier
Tiendstraat 28

Op de volgende pagina vindt u een verkleinde afdruk van de uitleg over de Heilige Communie waarover pastoor Tervoort schrijft in de overweging op de voorpagina. Op de facebookpagina en op de kinderpagina op de website van de parochie kunt u de pagina's in groter formaat bekijken.